

De Veluwe

Kamperen in Hollands oerwoud



De jungle is dichterbij dan je denkt. Want voor een kampeervakantie vol spannende wildobservaties en prachtige landschappen hoeft je de grens niet over. *Meet the Veluwe!*



Tekst: Marc Erwich Fotografie: Landal GreenParks

Kamperen midden in de natuur, ver weg van alle drukte. Het kan nog in Nederland. Op de Veluwe laat je de stress van alledag in no-time van je afglijden. Want in ons volle en gehaaste land voelt dit grote natuurgebied letterlijk als een verademing. Geen harde pieptoon als wekker, maar vrolijk vogelgezang. Hier adem je verkwikkende boslucht in, in plaats van dampende uitlaatgassen. En ben je als mens te gast in een levendig dierenrijk.

Mini-Sahara

De Veluwe is in vele opzichten een uniek natuurgebied. Verspreid over een oppervlakte van bijna 1000 km² stuit je op bijzondere flora en fauna. Want waar in Nederland tref je nog wilde zwijnen, burlende edelherten, herders met schaapkuddes, uitgestrekte heidevelden, dichte bossen, zacht stromende beken en woestijn? Inderdaad, woestijn. Althans, zo voelt het Kootwijkerzand toch wel aan. Dit natuurreservaat meet 700 hectare en is het grootste stuifzandgebied van West-Europa. Glooiende, blinkend witte heuvels zover het oog reikt, bizar gevormde vliegdennen en extreme temperatuurverschillen. Op een hete zomerse dag kan de temperatuur in deze mini-Sahara oplopen tot wel 50 graden. Pas op dat je je voeten niet brandt!

Op safari

Ook het dierenleven is er voor Nederlandse begrippen ongekend. Wie op safari wil gaan, kan het best in de late namiddag of avond de camping verlaten. De kans op een ontmoeting met wild is dan het grootst, omdat de dieren hun dekking verlaten en op zoek gaan naar een lekker maaltje. Houd wacht bij een kruising van paden, of beman een van de vele wildobservatieposten. Met een klein beetje mazzel spot je meerdere soorten inwoners: van lieve bambi-hertjes tot moeflons en van een wild zwijn tot een sluwe vos. Dichter bij de natuur kom je niet.





Universumpje

Het echte natuurgevoel kun je ook op de camping (zie katern) ervaren. Verscholen in de Veluwe bossen waan je je in een andere wereld. Zeer uitnodigend is het om na een stevig ontbijt op de fiets te springen, om dit universumpje beter te leren kennen. Kriskras door de Veluwe lopen tientallen fietsroutes, gemakkelijk te volgen via een dicht knooppuntennetwerk. In Nationaal Park De Hoge Veluwe staan zelfs 1800 Witte Fietsen gratis ter beschikking. Maar ook al wandelend prikkel je al je zintuigen. Struinend door uiteenlopende landschappen ruik, hoor, zie en voel je telkens iets nieuws.

Apenkoppen

Door alle natuurschoon zou je haast vergeten dat er ook nog een bewoonde wereld is. Van oudsher concentreert de menselijke bevolking zich vooral aan de randen van de Veluwe. De omringende dorpen en steden spelen in op het toerisme, waardoor de Veluwe niet alleen voor natuurliefhebbers als een snoepwinkel voelt. Het aanbod van daguitjes is zo groot, dat je zelfs na weken kamperen nog niet alles gedaan en gezien hebt. Zo zijn er in de regio volop familie-attracties. Letterlijk aapjes kijken doe je in de Apenheul, gelegen aan de rand van Apeldoorn. Brutale

exemplaren genoeg; voor je het weet zit er een doodshoofdaapje op je schouder. Op steenworp afstand ligt Julianatoren, een klein pretpark waar de apenkopjes onder ons heerlijk kunnen uitrazen. Een spetterende show zie je in het Dolfinarium in Harderwijk. Met spectaculaire acts zetten Flipper en zijn collega's de boel op stelten. Ook Burgers' Zoo is beestachtig leuk. Bereid je wel voor op drukte, want met bijna 1,5 miljoen bezoekers per jaar is deze koninklijke dierentuin de meest bezochte attractie in Gelderland.

Koninklijk

Wie na al het genoemde denkt dat de Veluwe cultuurliefhebbers overslaat, heeft het mis. Wat te denken van het Kröller-Müller Museum? Dit museum voor moderne kunst bezit een wereldberoemde collectie werken van Vincent van Gogh. Gecombineerd met het aangrenzende beeldenpark en de ligging in de Veluwe trekt deze kunstinstituut liefhebbers van heinde en verre. Ook in Paleis Het Loo kijk je je ogen uit. Dit voormalige paleis is ruim 300 jaar oud en heeft heel wat koninklijke bewoners versleten. Hoewel de monarchen vertrokken zijn en het paleis nu dienst doet als nationaal museum, ademt het imposante gebouw

nog altijd koninklijke grandeur uit. De schitterende paleistuin doet daar nog een schepje bovenop. Prachtig, groots en stijlvol is het zeker, maar toch: wie als een vorst in zijn paleis op de camping zit, wil er nooit meer weg.

Camping

Camping Landal Coldenhove in Eerbeek en Camping Landal Rabbit Hill in Nieuw Milligen liggen midden in de Veluwe bossen en bieden de unieke mogelijkheid om te kamperen in de natuur, gecombineerd met alle parkfaciliteiten. De fraai gelegen en ruim opgezette campings geven je de kans om het echte natuurgevoel te ervaren, maar ook om lekker te dobberen in het zwembad, te dineren in het restaurant of mee te doen aan een van de vele parkactiviteiten. In Rabbit Hill kun je er voor kiezen om te verblijven in een luxe 6-persoons stacaravan. Coldenhove beschikt zelfs over compleet ingerichte safaritenten voor 6 personen. Kijk voor info en prijzen op www.landalcampings.nl •

Websites

www.develuwe.nl

www.hogeveluwe.nl