

IN DEZE REGIO IS
GENIETEN TOT KUNST
VERHEVEN

FIETSEN ALS EEN BOURGONDIËR

Bourgondisch genieten. Waar kan dat beter dan in de streek van de levensgenieters? In de Bourgogne fiets je door een rijk palet aan landschappen, picknick je tussen de wijnvelden en overnacht je in weelderige chateaus of rustieke chambres d'hôtes. En aan de combinatie vin et vélo wen je snel genoeg.

Tekst: Marc Erwich

Vogels fluiten, de zon piept boven de horizon. Enigszins versuft ontwaak je. De Beaujolais smaakte gisteravond misschien iets te goed. Na de laatste keer snoozen stap je uit bed en trek je de gordijnen open. Het uitzicht is betoverend. Voor je ligt een uitgestrekte wijngaard, rijen druivenstokken leiden je ogen vanzelf naar een typisch Frans dorpje. Automatisch ga je mee in het rustgevende ritme van de Bourgogne. Vorstelijk nestel je je op het terras, de ontbijttafel staat vol met vers stokbrood, Franse kaas, warme croissants, dampende koffie en

gekoelde jus d'orange. Vanuit je ooghoek zie je je fiets. Ach, er is geen haast - de fietsroutes lopen niet weg - en je neemt nog een baguette. Met een goed gevulde maag dut je nog even in de schommelstoel. In deze regio is genieten tot kunst verheven.

LA VOIE DES VIGNES

Maar ook op je zadel zit je meer dan goed. De Bourgogne is namelijk een fietsstreek pur sang. Met zo'n 800 kilometer aan fietspaden, routes voor elk niveau en ieders smaak en prachtige natuur trakteert de streek in Midden-Frankrijk zijn gasten op een flinke dosis fietsvertier. *La Voie des Vignes* (de route langs de wijngaarden) combineert in- en ontspanning. Deze smakelijke tocht begint in Beaune, de wijnhoofdstad van de Bourgogne. Tijdens de eerste etappe naar Santenay (23 km) fiets je door het hart van de meest prestigieuze wijndorpen, met oorstrelende namen als Pommard, Meursault en Puligny-Montrachet. Onderweg heten gastvrije wijnboeren je hartelijk welkom in hun domein... het eten staat al klaar op oude wijnvaten. Uiteraard sla je de proeverij niet af, maar pas op dat je niet verdrinkt in de Pinot Noir, Chardonnay of Chablis: je moet nog door naar Nolay (14 km). Het laatste deel gaat over een *voie verte*, dus gelukkig geen last van auto's. Op de eindbestemming hef je nog eens het glas, dronken van geluk.

DIGITALE HULP

Klinkt goed allemaal, maar misschien heb je toch nog wat vragen. Wat is het beste seizoen om te fietsen in de Bourgogne? Wat voor kleding en fietsuitrusting heb je nodig? Waar kan ik overnachten in de buurt van een *voie verte*? En waar kan ik een fiets huren of laten repareren? De antwoorden op deze en andere vragen vind je op www.fietsen-in-bourgogne.com. Daarnaast biedt deze handige website interactieve plattegronden, met daarop nuttige informatie. Zo staan alle accommodaties, fietsverhuurpunten, toeristenbureaus, restaurants en bezienswaardigheden vermeld, die binnen 5 km van de fietsroute liggen. Zelfs de hellingsgraad van de weg is geen geheim meer. Fijn: je kunt de routes downloaden en kopiëren naar een GPS-systeem. Of anders print je het.

Wil je nog meer informatie over fietsen in Bourgogne? Kijk dan op: nl.rendezvousenfrance.com/nl/fietsen-frankrijk

LAND VAN DE HERTOGEN

Maar het land van de hertogen kent meer smaken. Zo beschikt de regio over de meeste *voies vertes* van heel Frankrijk. Deze benaming is niet voor niets in de Bourgogne bedacht. In 1997 werd het eerste groene fietspad in gebruik genomen. Hierdoor barst de regio van fietsvriendelijke routes, die over jaagpaden langs kanalen leiden. Volg het Canal de Bourgogne van Mignennes naar Dijon (mosterd proeven verplicht!), ontdek hoe het was in de tijd van de houtdrijvers langs het Canal du Nivernais of fiets de 'koninklijke' route langs het Canal de Bourgogne. Grote kans dat je onderweg stuit op indrukwekkende kastelen, overblijfselen uit de rijke geschiedenis van de streek. De Bourgondische hertogen hadden veelal een uitbundig leven en waren ongekend vermogend. Tijdens een rondleiding je vergapen aan de rijkdom prikkelt je fantasie. Wil je dit decor niet direct verlaten? Bij sommigen kun je overnachten...

FLIEREFLUITEN

Misschien is het meest fijne aan fietsen in de Bourgogne de diversiteit. Met je gezin op pad? Kies dan voor een (etappe van een) *voie verte* en maak een ontspannen ritje. Voor kilometervreters zijn er langeafstandstochten genoeg. Houd jij meer van het ruigere werk? De heuvels van de Morvan vormen één grote speeltuin voor mountainbikers. Met het hoogste punt op 901 meter zwaar genoeg. Minder zweetdruppels kost het je als een e-bike huurt, dat kan onder meer in Châteauneuf-en-Auxois. De elektrische aandrijving geeft je vleugels, waardoor je flierefluitend door het Bourgondische land slingert. Maar door de geringe hoogteverschillen valt het sowieso wel mee met het klimwerk. Als je de gebaande paden wil verlaten, is de spoorfiets een originele manier om je te verplaatsen. En spoorfiets moet je dan letterlijk nemen: je rijdt over oude spoorlijnen! Met zoveel keuze heb je een luxeprobleem. Maar ach, hoort dat niet gewoon bij de Bourgogne? •

MEER INFORMATIE:

WWW.FIETSEN-IN-BOURGOGNE.COM

ACCUEIL VÉLO

Zie je een bordje van *Accueil vélo*? Dan zit je goed. Dit is namelijk het nationale label dat een ontvangstkwaliteit garandeert die je op een fietsvakantie mag verwachten. Het keurmerk wordt onder meer toegekend aan toeristische instellingen, lokale overheden en recreatieondernemers die fietsvriendelijke voorzieningen en/of diensten leveren.



Alain Doire_Bourgogne Tourisme



Alain Doire_Bourgogne Tourisme



Alain Doire_Bourgogne Tourisme